

Goede middag allemaal.

Vandaag vieren wij dus het 40-jarig jubileum van onze bridgeclub.

Ik ga jullie vertellen hoe onze club 40 jaar geleden is ontstaan. Daarbij ga ik een antwoord geven op de volgende twee vragen:

Hoe komt onze club aan de naam BC Rooi 750 en hoe komt het dat wij een van de zeer weinige clubs in Nederland zijn, die de speelavond hebben op woensdagavond?

Om met het antwoord op vraag 1 te beginnen ga ik terug naar 1982. In dat jaar vierde Sint-Oedenrode het jubileum dat ze 750 jaar geleden stadsrechten had gekregen. Er zijn in dat jaar diverse evenementen georganiseerd en een ervan was een denksportmanifestatie met dammen, schaken en bridgen. De organisatie van het bridgen was echter een probleem omdat er in Sint-Oedenrode maar weinig actieve bridgers waren. Sint-Oedenrode had geen bridgeclub. Dit was voor o.a. Ad Sabel en Corrie en Giel Hendrikse aanleiding om te bekijken of het niet mogelijk was om ook in Sint-Oedenrode te gaan bridgen. Zij deden een oproep in de Midden-Brabant aan alle Rooise bridgers en geïnteresseerden voor een bijeenkomst in Zalencentrum De Beurs. Hoewel mijn toenmalige buurman Toon Majoor en ik helemaal niet konden bridgen besloten wij om naar deze bijeenkomst te gaan. Het resultaat van de avond was positief, want er werd besloten om met een "bridge-in" te starten. Eenmaal per week zou er een bridgedrive georganiseerd worden door Corrie en Giel Hendrikse. Omdat de meeste deelnemende paren al bridgeten bij andere clubs en woensdag de enige avond was die overbleef, werd de woensdag als speelavond gekozen. Omdat ze in het centrum niet terecht konden, werd besloten om uit te wijken naar de Kienehoef in de frietzaak van Hans Brus, cafetaria 't Huukste. Toon Majoor en ik kregen het advies om snel bridgen te leren zodat we ook mee konden doen. Dat hebben we gedaan. We hebben nl. deel 1 en 2 van "Van start tot Finish" van Cees Sint en Ton Schipperheyn aangeschaft en deze in ijltempo bestudeerd.

Na drie weken trokken we de stoute schoenen aan en meldden wij ons aan. Corrie Hendrikse was blij met onze komst, want ze moest iedere week veel telefoontjes plegen om 10 tot 12 paren bij elkaar te krijgen. Wat ons toen is overkomen zal voor velen van jullie herkenbaar zijn als je als beginnende bridger gaat bridgen bij een club en gaat spelen tegen ervaren bridgers. De nullen vlogen ons om de oren, maar we leerden er wel van. We hebben stug volgehouden en iedere keer dat wij niet op de laatste plaats eindigden, beschouwden wij dat als een geweldige overwinning. Na 3 maanden bridgen kregen alle deelnemende paren een brief in de bus, met het verzoek om de woensdag daarna een kwartier eerder te komen, omdat er dan een vergadering zou worden gehouden met als doel een bridgeclub op te richten. De agenda van de vergadering was ook vermeld. Er waren een 7-tal agendapunten met één daarvan: de keuze van de naam. Voorstel was om als naam te kiezen BC Rooi 750, omdat de club was ontstaan naar aanleiding van het jubileum in 1982. Ik was echter erg verrast door agendapunt 5. Bestuursverkiezing voorzitter: Theo Janssen. Ik dacht bij mezelf: Krijg nou wat, willen ze me voorzitter maken en ze hebben me niet eens gevraagd. Afijn, ik zorgde dat ik die woensdag op tijd aanwezig was. Ik kan jullie vertellen: in heel mijn leven heb ik nog nooit een vergadering meegemaakt die zo kort duurde. We begonnen iets te laat nl. om tien voor acht en om acht waren we al weer uitgebreid aan het bridgen en was de oprichting van BC Rooi 750 een feit. Binnen 10 minuten jaste Ad Sabel, die de vergadering leidde, al de 7 agendapunten er doorheen.

Om jullie een indruk te geven hoe dat ging, zal ik vertellen hoe punt 5: de Bestuursverkiezing werd behandeld. Dat ging als volgt. Nu komen we bij punt 5: de Bestuursverkiezing. Jullie hebben de namen gezien die wij gekozen hebben. Wij zijn zelf heel blij met onze keuze. Ik neem aan dat er dan ook niemand bezwaar maakt. Dan feliciteer ik onze nieuwe bestuursleden van harte met hun benoeming en gaan over naar punt 6. Ik heb toen toch maar mijn hand opgestoken en gevraagd waarom ze mij als groentje in het hele bridgegebeuren hadden gekozen als voorzitter.

Ik kreeg als antwoord: Jij bent de jongste van het spul en van jou kunnen we nog het langste plezier hebben. Ik moet zeggen, daar had ik niks tegenin te brengen.

Omdat de accommodatie in die frietzaak, midden tussen de friet en frikandellen niet comfortabel was, verhuisden we met ingang van september 1982 naar het centrum van Rooi nl. Café Restaurant Oud Rooi. De uitbaters waren toen het echtpaar Van Duijn. De zaal was toen ingericht als restaurant, wij bridgeten in het café voorin. Er was ruimte genoeg omdat we toen nog steeds maximaal 12 paren hadden.

Om te komen tot een echte bridgeclub moesten er meer leden komen. Dat kon alleen als er een bridgecursus zou worden georganiseerd. Corrie Hendrikse kende een bridgeleraar uit Den Bosch nl. Fred Aukes, die bereid was om naar Rooi te komen mits er voldoende cursisten zouden zijn. Een nieuwe oproep in de Midden-Brabant had succes, want er meldden zich ruim 25 cursisten aan. De cursus ging door. Locatie: de Rooise Boerderij. Niet alleen de cursus was een succes maar ook het vervolg, want velen van de cursisten meldden zich aan bij onze club met als gevolg dat wij in september 1983 het nieuwe seizoen konden starten met ruim 40 leden. We zijn toen verhuisd naar de bovenzaal van De Beurs en we hebben toen een tweede belangrijke vergadering gehouden waarin onze bridgeclub opnieuw is opgericht, maar nu echt met een huishoudelijk reglement en statuten. Tijdens deze vergadering zijn er belangrijke besluiten genomen. Besloten werd dat de naam hetzelfde zou blijven: **BC Rooi 750**. Ook de clubavond bleef **woensdag**. **Tevens werd besloten dat de datum 7 september 1983 zou worden aangehouden als de officiële oprichtingsdatum**. Op die datum hebben we ons ook aangemeld bij de Nederlandse Bridgebond. Zo is dus onze bridgeclub 40 jaar geleden ontstaan.

Terugkijkend naar de afgelopen 40 jaar zien we dat er op bridgegebied veel veranderd is.

Er zijn heel veel bridgecursussen gegeven door o.a. Chris de Laat en niet te vergeten Jan Engbers. Zelf heb ik ook een steentje bijgedragen en ruim 20 jaar bridge-les gegeven. Honderden nieuwe bridgers zijn er bijgekomen. Onze club groeide al snel naar ruim 80 leden en door de jaren heen is dat altijd zo gebleven. In tegenstelling tot veel verenigingen, die de laatste jaren geconfronteerd worden met ledenverlies, is het bij onze club net andersom gegaan. Dankzij de cursussen van Joop Muller groeide onze club zelfs tot boven de 100 leden. Onze locatie bij Mariëndael werd te klein en vorig jaar Kerstmis zijn we verhuisd naar deze mooie zaal van De Beckart in Nijnsel. Dat heeft weer een nieuwe boost opgeleverd, want inmiddels hebben we maar liefst 144 leden. Al met al kunnen we vaststellen dat onze club na 40 jaar nog steeds springlevend is. Reden temeer om vandaag ons 40-jarig jubileum uitbundig te vieren. Ik wens iedereen dan ook een prettige dag en veel plezier en eindig met de woorden: **Op naar de 50**.

Theo Janssen

18 november 2023